

België-Belgique  
P.B.  
3620 Lanaken  
12/2636

# Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164  
V.U. Benny Sohl  
Azaleastraat 13  
3620 Neerharen

Verschijnt driemaandelijks  
Jaargang 22 nr. 4  
Oktober – december 2011  
Afgiftekantoor

## Voorwoord

Beste lezer,

Hier zijn we weer voor een nieuwe editie van het contactblaadje. Een beetje laat dit keer, maar dat laten we niet aan ons hart komen.

Het zomerbouwkamp ligt al een tijdje achter ons dus werd het hoog tijd om hiervan verslag uit te brengen. We hebben even moeten aandringen maar Jef heeft een gaatje in zijn agenda gevonden om ons een verslag te bezorgen.

En omdat hij toch aan het schrijven was heeft Jef er als toemaatje nog een overzicht van de eerste 15 jaar bouwkampen bij gedaan.

Minder goed nieuws is het overlijden van onze oud-medewerkers Fons en Leopold. Verderop vind je een woordje ter hunner nagedachtenis.

Alice Baeten, jarenlang vrijwilligster bij Huize Lieve Moenssens werd 80 jaar en schreef een gedicht.

Tenslotte bevat dit Contactblaadje ook nog een uitnodiging voor de herdenkingsviering op 20 november.

De redactie



# Verslag bouwkamp 2011

*Jef heeft voor ons een mooi verslagje gemaakt van het zomerbouwkamp in Heule.*

Na afspraken en voorbereidingen met de projectverantwoordelijke zijn wij weer vertrokken. Voor het 4<sup>de</sup> jaar na elkaar naar Heule met onze chauffeur Hugo Deleu, Valentijn en Kevin. Dennis en Filip waren er al als wij toekwamen. Geert kwam er op maandag bij en Joeri de laatste week.

Vorige jaren hebben wij gewerkt aan de boerderij 'De Heerlijkheid van Heule', zowel bouwen als verbouwen. Dit jaar werkten wij aan het begeleidingscentrum van de bijzondere jeugdzorg, en sliepen we op de boerderij

Drie weken samen werken met mensen van ter plaatse. Het was een hele verbouwing van een zijvleugel van 14 meter lang en 8 meter breed. Een verlenging van de nieuwbouw van 4 meter stond al klaar tot aan de verdieping. De bedoeling was om alle binnenmuren van de buitenmuren op te trekken en het onderdak erop te plaatsen. Het motto was : 'Op naar de top met het dak erop !'.

Maar eerst moest het dak eraf... Maar het dak was er nog niet af of het begon al te regenen. En het heeft vele keren geregend. Ons materiaal stond dan al onmiddellijk in het water. De vloer is niet veel dagen droog geweest, uren is er gewerkt om het water weg te vegen.

Ook moest er een betonnen trap komen, dus zo vlug mogelijk beginnen met de traptreden te gieten, in de vormen waarin er al vele gegoten zijn doorheen de jaren op vele plaatsen in het Vlaamse land.

Terwijl Kevin en Filip samen met helpers van ter plaatse het dak verder af namen, zijn Geert en Valentijn al begonnen met metselen waar het mogelijk was, want aan de achterkant moest er eerst een betonnen balk gegoten worden van 9 meter lang en 45 cm hoog. Dus eerst bekisting maken, ijzer vlechten en betonneren. Zo zijn wij stukje bij beetje kunnen beginnen met metselen. Over een gedeelte werden er houten balken voor het plafond gelegd en over de hele oppervlakte OSB platen als voorlopige vloer. Dan was er mogelijkheid om goed door te kunnen met metselen. Daarna betonnen balken gieten boven de vensteropeningen, ringbalk gieten en muurplaten plaatsen. Ondertussen waren de 14 traptreden gegoten en geplaatst, zodat wij de trap goed konden gebruiken.

En dan het dak... Spanten maken, dankzij de helpende handen van Jan die de laatste week is toegekomen samen met Linda en Sara.

Deze twee dames en Peter hebben aan de boerderij gewerkt aan de afwerking van een looppad langs het gebouw. Met het pad van bakstenen in visgraatmotief hebben ze prachtig werk geleverd !

Intussen was Jan met zijn ploeg helpers begonnen aan de spanten. Woensdag zijn de eerste spanten gemaakt en geplaatst. De volgende dag met dezelfde ploeg en een aantal meisjes van het centrum nagelen, schroeven aan de spanten met vereende krachten sjouwen, duwen en trekken om de 43 spanten boven te krijgen en om 18u30 stonden alle spanten boven op de muren.

Na het avondeten is Stan met zijn ploeg, Jary, Kevin, Filip en Joeri, begonnen aan het onderdak en de Celitplaten. Tot 22u30 's avonds laat hebben ze gewerkt om 1 kant van het dak dicht te leggen. 's Morgen stonden wij verstomd van deze superprestatie. Waar een wil is, is een weg.

Vrijdag is er dan verder gewerkt aan het onderdak. De laatste zaterdag hebben we alles afgewerkt en opgeruimd om dan samen te genieten van een welverdiende BBQ.

N.B. Op 2<sup>de</sup> zondag hebben we ook nog een bezoek gebracht aan het grootste oorlogskerkhof in Passendaele en aan de Ijzertoren in Diksmuide met zijn 22 verdiepingen dat ingericht is als museum.

Het was een nat bouwkamp, maar desondanks de vele regen hebben we met gedreven en bezielde medewerkers het bijna onmogelijke toch mogelijk gemaakt. Dankzij vele medewerkers. Dennis het trekpaard en de specialist van mortel en beton. Geert en Valentijn de gedreven metsters. Filip, Kevin, Joeri en Filip de jongerenploeg voor wie geen taak te moeilijk was. En zeker Stan niet vergeten die op moeilijke momenten de hele ploeg wist te motiveren om toch door te gaan tot soms 's avonds laat. En vooral heel goed overweg kan met de jonge mannen.

Dank ook aan het gezin Stan en Kathleen en de kinderen die op de boerderij wonen om 3 weken te zorgen voor de opvang van de hele ploeg en altijd luisterbereid waren. En alle helpers die enkele uren of enkele dagen zijn komen meehelpen. En de mensen van de keuken die gezorgd hebben dat wij het 3 weken hebben volgehouden. Dank aan de mensen van het opleidingscentrum voor het meewerken en meeleven. Dankzij de inzet, samenwerking en met gebundelde krachten is het mogelijk geweest dit resultaat te bereiken.

## Herinnering aan Fons en Leopold

In Uikhoven heb ik al met Fons mogen meewerken aan het jeugdlokaal van de K.A.J en daar vele activiteiten van de kajotters beweging gevolgd.

In 1973 zijn wij met telebouworde begonnen papier op te halen in Neerharen en in maart 1974 ook in Uikhoven en Rekem en hoe kan het ook anders, Fons met zijn tractor en wagen was er vanaf eerste ogenblik bij.

Papier oprapen langs de straten en naar de containers brengen in Neerharen bij Maesen, meer dan 15 jaar heeft Fons dit gedaan. Daarna heeft Guy zijn zoon dit verder gedaan tot op vandaag.

In 1976 hebben wij aan de parochiezaal in Neerharen verbouwd en bijgebouwd. Fons is daar komen helpen met zijn kraantje de beton naar boven doen.

En in 80 hebben we in Duitsland een leger barak afgebroken en in Neerharen weer rechtgezet. Daar is Fons weer met zijn kraantje de grondwerken komen doen: aanvullen met zand en sleuven graven voor de riolering en de aansluiting van stroom, water en telefoon. Daarna is Fons beginnen te sukkelen met zijn rug en is daarna in rolwagen terecht gekomen. Vanaf dan is Guy komen helpen bij de papierophalingen.

Omdat we steeds meer papier kregen, hebben wij containers mogen plaatsen op het erf van Fons en Odille om niet meer naar Neerharen te moeten rijden en zo tijd te winnen.

Van kortbij kon Fons toen de ophalingen volgen vanuit zijn rolwagen.

Fons, wij zijn je heel dankbaar voor alles wat je hebt gedaan. Dank u wel. Ook van Leopold moesten we afscheid nemen. Leopold heeft vele jaren mee papier opgehaald. Op de momenten dat Fons niet kon helpen kwam Leopold met de tractor van Fons rijden. Op die manier is hij dikwijls bijgesprongen.

Leopold, we zijn je heel dankbaar om ons iedere keer uit de nood te helpen.

# De eerste 15 jaar bouwkampen

## *Ieder bouwkamp een verhaal.*

Het is allemaal begonnen in Hoboken in 1967. Wij kregen een voorstel van Bouworde Leuven om een bouwkamp te doen in Hoboken, verbouwen van een Moskee voor Marokkanen. Het Nationaal secretariaat van de Bouworde had nu ons adres dus in 1968 hebben we de voorbereidingswerken gedaan voor het bouwen van een school in Paal en in Peer.

In 1969 zijn we naar Zaffelare gereden om te bouwen voor een gezin met 3 kinderen waarvan de vader gestorven was. We kregen toen voor het eerst medewerking van Willy Maesen en we hadden Bert (11 maanden) ook bij.

In 1970 terug dezelfde richting uit, dit keer naar Gent om een verbouwing te doen van een bejaardencentrum. Dit keer was ook Petra (2 maanden) van de partij en enkele medewerkers van de Maaskant.

1971: Langwaden, Duitsland voor de restauratie van een brug.

1972: we trokken met nog enkele medewerkers meer naar Hasselt om te gaan werken aan het gezinsvervangend tehuis van Roza Claes om daar een leefruimte bij te bouwen met een groepje jongeren van 17-18 jaar.

1973: Rotterdam, opknappen van bejaarde wijk, behangen, verven, speeltuigen maken voor schooltje.

1974: 1 week verbouwing Marokkaans schooltje en 2 weken Assebroek, Brugge bouwen van sanitaire blok

1975: 2 weken Izegem, bijbouwen van een leefruimte aan een hoeve voor gehandicapten en 1 week in Jabbeke voor het bouwen van garages als bergruimte

1976: terug naar Jabbeke, de uitdaging, bouwen van een woning voor sociaal gehandicapte kinderen. Eerst de kelder en het gelijkvloers, dan de verdieping

1977: 2 weken bergruimtes bouwen aan het woonwagenterrein in Genk en 1 week terug naar Jabbeke om te bezetten. Met Kerstmis nog 1week terug naar Jabbeke om vloer te leggen.

1978: huis met werkplaats bouwen in Hove voor Pica, een VZW waar laaggeschoolden opleiding kregen tot fietsenmaker. Op 3 weken tijd het dak op de werkplaats en de woning tot en met de gevels, alles met cellenbeton (Ytong blokken) en daarna nog vele zaterdagdagen terug gegaan om alles af te werken.

1979: in Denderhoutem een huis gebouwd voor Jef en Lieve die tot dan toe als vrijwilliger voor Bouworde in Congo gewerkt hadden. Ook weer een huis in cellenbeton. Na de kelder, het gelijkvloers en de slaapkamers onder het dakgedeelte, op woensdag van de 3<sup>de</sup> week de pannen en de nok geplaatst. Op donderdag moesten we in Stokkem naar de begrafenis van Dominique Jaspers die o.a. aan het bouwkamp in Hove had meegewerkt.

1980: in Borgerhout bij Jannine Smits, een gehandicapte vrouw, een rijhuis van twee verdiepingen omgebouwd naar drie verdiepingen. Dat jaar zijn Valère en Jannine Gerets-Fraussen in allerijl moeten naar huis gaan, men vreesde voor een dijkbreuk van de Maas in Uikhoven. Ook dat jaar zijn wij de legerbarak- nu bekend als "De Sleutel" gaan afbreken in Duitsland en in Neerharen terug gaan rechtzetten, dit allemaal dankzij vrijwilligerswerk op zaterdag en avonden op weekdays na de gewone werktijd.

1981: begonnen in Huize Lieve Moenssens. In maart beton gegoten in de kelder gedurende het bouwkamp. Het metselwerk van de slaapkamervleugel van 40 m lang en 11m breed samen met de mensen van de herscholing van de RVA gebouwd. Voor en na het bouwkamp alle weekends en vrije dagen daar gewerkt en soms 's avonds en nog vele jaren daarna.

*Mensen worden steeds  
Aan mensen toevertrouwd  
Zo heeft god  
Gisteren en ook vandaag  
Zijn thuis met mensenhanden  
tussen ons gebouwd*

***De mensen doen soms toch zo raar  
Ze lopen als doven naast elkaar  
Toch leeft in ieder mens een vraag  
Kijk en luister naar vandaag***

*Zomaar een knipoog hier en daar  
Zomaar een glimlach voor elkaar  
Een handdruk als een warm gebaar  
Goedheid doet toch wonderen echt waar*

*De kranten hebben ons gemeld  
Zovele mensen zijn niets geteld  
Wij hebben nu nog niet verstaan  
Dat die mensen naast ons staan*

*De wereld is niet grijs en kaal  
Want elke mens is een echt verhaal  
Doe vlug de grijze boeken dicht  
Jouw verhaal staat op je gezicht*



Uit het boek van Pastoor Octaaf Rutten, pastoor in Proosterbos, Maasmechelen

## Alice Baeten 80 jaar

*Bedankgedicht van Alice Baten ter gelegenheid van haar 80<sup>ste</sup> verjaardag.*

Bij deze wil ik u danken  
Om al die jubeklanken  
Uw werk in deze tijd  
Wat menig mens heeft verblijd  
Opdracht in liefde volbracht  
Redde vele stille kracht  
Dat uw werk moge verder bloeien  
En in de boot...zo maar roeien.

Na elke nieuwe morgen  
Een dag met eigen zorgen  
En leven met de Heer  
Red menig harte weer  
Heb elkander lief  
Als er is een grief  
Rijen op de baren  
En vreugde ervaren  
Na elke drukke dag weer even  
Verblijven bij de Heer

## Uitnodiging herdenkingsviering

***Op zondag 20 november 2011 is er in de kerk van Gellik om 11u00 een herdenkingsviering ter nagedachtenis van onze overleden medewerkers.***

***Om te herinneren aan de mooie momenten die we samen met hen hebben beleefd en te danken voor al wat ze voor onze vereniging hebben betekend nodigen we jullie van harte uit.***

***De gebedsviering zal voorgedaan worden door diaken Julien Beckers.***

***Na de viering is er achter in de kerk zelf de mogelijkheid tot gezellig samenzijn met een hapje en een drank.***

***Allen welkom !***



## Wist je dat ...

Dit jaar een nieuwe Raad van Bestuur wordt gekozen om de dagelijkse leiding van onze vzw in goede banen te leiden.

Dit zal gebeuren op de Algemene Vergadering in december.

Wie interesse heeft om zijn steentje bij te dragen in de bestuursraad zich steeds kandidaat mag stellen bij onze voorzitter Robert.

Welzijnszorg dit jaar de armoede bij kinderen en jongeren onder de aandacht wil brengen met de campagne "Armoede is geen kinderspel".

Eduard bijna alle wagens heeft geschilderd.

Steeds meer mensen de weg vinden naar de Sleutel om papier en karton te brengen en dat het spijtig is dat er nog altijd zijn die het verschil niet kennen tussen papier, piepschuim (isomo) en ander afval.

Monica en schoondochter en Julien elke donderdag paraat staan om in De Sleutel mee te helpen.

Jef geopereerd is aan zijn rug.

Het nog een groot vraagteken is of hij in de toekomst nog mee kan op bouwkamp.

In het Oranjehuis in Heule de kopgevel aan de straatkant klaar is met gevelstenen.

Ook in Heule de winkelruimte bij de boerderij in gebruik genomen is.

Wij in Lanaken een trapleuning hebben kunnen plaatsen voor een patiënte.

Wij iedereen willen danken voor de vele jaren dat honderden vrijwilligers mee papier opgehaald hebben.

# Familienieuws

## Geboorte

*Jij bent het zachtste van ons samenzijn  
Jij bent het tederste dat ons lichaam schenken kan  
Jij bent het liefste wat we dragen willen in vreugde en in pijn  
Jij bent nooit nog uit ons leven weg te denken  
Jij grote schat*

*Bond zonder Naam*

Op 24 juli 2011 werd Annelien Gerets geboren, dochtertje van Inge Verheyen en Bert Gerets en zusje van Pieter, Arne en Sieglinde. Inge en Bert werken al vele jaren met Telebouworde mee als vrijwilliger bij papierophalingen en bouwkampen.

We wensen de ouders en grootouders een mooie toekomst toe !

## Overlijden

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen  
Want slapend kom ik bij U thuis  
Alleen bij U ben ik geborgen  
Gij doet mij rusten in de morgen  
En wonen in een veilig huis*

Op 21 augustus 2011 is Lucienne Collette van ons heengegaan. Lucienne was de zus van Gaby die al jaren met ons meerwerkt in De Sleutel.

Op 17 september 2011 hebben we afscheid moeten nemen van Fons Jaspers. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Jarenlang heeft hij ons geholpen bij de papierophalingen.

Leopold Bollen is overleden op 28 september 2011. Hij is 52 jaar geworden. Leopold heeft ons vaak geholpen met het papier.

Wij bieden de families onze Christelijke deelneming aan.

## Agenda oktober 2011 – januari 2012

**Zaterdag 8 oktober 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00**

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

**Zaterdag 12 november 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00**

Papierophaling in Uikhoven en Boorseme

**Zondag 20 november 2011, 11u00 in de kerk van Gellik**

Herdenkingsviering gevolgd door een natje en een droogje

**Vrijdag 2 december 2011, 19u30 in SIBO te Heusden-Zolder**

Algemene Vergadering met verkiezing nieuwe Raad van Bestuur

**Zaterdag 10 december 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00**

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

**Zaterdag 14 januari 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00**

Papierophaling in Uikhoven en Boorseme

## Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !  
Stuur naar : [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be) of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 december 2011**.

## Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?  
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !  
Rekeningnummer 735-3620362-19

## **Telebouworde Limburg vzw**

[www.telebouworde.be](http://www.telebouworde.be)  
info@telebouworde.be  
Rekeningnr.: 735-3620362-19

De Sleutel  
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen  
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen  
Jef Gerets  
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen  
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt  
Jan Reyskens  
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen  
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden  
Permanente Bouwgezellen  
Kapelstraat 73 3550 Heusden  
011/43.30.61

## **Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar**

Bouworde vzw - [www.bouworde.be](http://www.bouworde.be)  
JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven  
Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

## **Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar**

[www.herender.be](http://www.herender.be)  
JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 Leuven  
016/25.91.45

## **Adreswijziging**

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :  
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen  
of via email op [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be)